

# Mosterd

Het stilste stukje campus? Dat is het Dassenbos. Het bosje aan de westkant van de campus is een oase van rust. De stilte heeft er iets magisch. Ik wed dat er meer mensen op de maan hebben gestaan dan, pak 'm beet, leden van de raad van bestuur in het Dassenbos. En dat moet zo blijven, hebben de bestuurders besloten. Het Dassenbos is natuur en krijgt geen uitloopfunctie voor de campus, staat in de kersverse notitie *Versterking Dassenbos*. Verslaggever Stijn Schreven liep er tegenaan toen hij in de geschiedenis en toekomst van het Dassenbos dook (pag. 12). Mooi dat WUR eindelijk een visie heeft over het Dassenbos. Nadat het bestuur er tot voor kort nog moeiteloos een rondweg dwars doorheen wilde laten lopen. Nadat het pal naast het bos zojuist nog een reusachtig nieuw onderwijsgebouw heeft neergezet, met uitstraling tot ver in het bos. Nadat er aan de zuidkant langs de busbaan een fietspad is gepland, waarvoor alvast een stukje van het oude bosje is gekapt. Versterking van het Dassenbos is een mooi initiatief. Het bosje kan wel wat versterking gebruiken. Maar het riekt wel heel erg naar mosterd na de maaltijd.

**Roelof Kleis**

Wetenschapsredacteur